

“Saygıdeğer Rektörüm”

Ülkelerimiz, dillerimiz, kültürlerimiz ayrı olsa da insan olmanın ortak değerlerine bağlıyız ve ayrıca bilim insanlarıyız. Birbirimizi anlamada zorluk çekmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Üniversitesiyiz. Ülkemizi, milletimizi ve insanlığı seviyoruz. Bilimin evrensel yöntemiyle ülkemize ve insanlığa yeni değerler kazandırmanın onurunu yaşamak istiyoruz. Ancak sizinle paydaş olmamızın ortak güvenine dayanarak ülkemizin 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığı bir darbe girişiminin iç yüzünü nesnel bir açıdan paylaşmak istiyorum:

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devletinin yıkılması üzerine Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 29 Ekim 1923 tarihinde kurulmuştur. İleri uygar ülkelerin de temel kavramları olan “cumhuriyet, laiklik, demokrasi, hak, hukuk ve hürriyet” anayasamızın temel kavramlarıdır. Demokratik kurallar çerçevesinde Millî irade ile işbaşına gelen hükümetler tarafından yönetiliyoruz. Hedefimiz hep “çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak” oldu. Ancak;

- **27 Mayıs 1960 yılında bir askerî darbe ile sivil hükümet devrilerek askerî hükümet kuruldu, devrin Başbakanı Adnan Menderes ve iki bakanı idam edildi. Ardından kısa sürede demokrasiye geçildi ve millî irade ile kurulan hükümetlerce yönetildik.**
- **On yıl sonra, bu kez 12 Mart 1971 tarihinde yine askerî bir muhtıra sonucunda hükümete müdahale edildi. Demokrasi sarsıntı geçirdi. Ülke olarak bu sorunu aştık.**
- **Yine on yıl sonra bu kez de, 12 Eylül 1980 askerî darbesiyle karşılaştık. Bütün partiler, dernekler kapatıldı, halkımız demokrasiden mahrum edildi.**
- **Milletimiz sabırla yeniden demokratik yönetime geçmeyi başardı derken bu kez 28 Şubat 1997 tarihinde halkımız tekrar askerî müdahaleye maruz kaldı. Her darbeden sonra olduğu üzere milletimiz demokrasiyi benimsemiş ve uygarlık yolundan ve değerlerinden asla vazgeçmemiştir.**
- **Son olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde milletimiz ve devletimiz bütün dünyanın gözleri önünde bir darbe girişimi ile karşı karşıya kalmıştır.**

### **15 TEMMUZ 2016: SON DARBENİN İÇYÜZÜ!**

Sizlere elbette ülkemizin tarihinden söz etmek istemeyiz. Ancak ülkemiz ve devletimiz, 30 yıldır ülkeyi bölmek için kurulan PKK silahlı terör örgütüyle ve ardından El-Kaide, DEAŞ terörü ve Suriye'den sığınan üç milyon insanın barınması ve güvenliğiyle meşgul iken, 15 Temmuz 2016 tarihinde yeniden bir darbeye maruz kalmıştır. Darbeye kalkışanlar:

- **İlk anda T.C Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin önünü ve Türkiye Büyük Millet Meclisini bombalayarak, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunu (TRT) ele geçirerek, Genel Kurmay Başkanını ve Kuvvet Komutanlarını rehin alarak ve halka silah açarak devleti ele geçirmek istemişlerse de başarılı olamamışlardır.**
- **Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz 2016 Cuma günü akşamında bağlandığı CNN televizyonundan ve diğer televizyon kanallarından, milletimizi demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara**

*çağırması üzerine, milletimiz sokaklara ve meydanlara çıkmış, sabaha kadar eli silahlı darbecilerle çatışma cesaretini göstermiştir.*

- *Neticede 249 şehidimiz, 2196 gazimiz ve sayısız vatandaşımızın girişimiyle darbe bertaraf edilmiştir. Şehitlerimizin %30'u ve gazilerimizin %24 'ü lisans veya lisansüstü eğitilidir. Kalkışma sırasında, kendilerini saygıyla andığımız, Üniversitelerimizden öğrenci ve akademisyenler de tankların veya uçakların attığı bombaların altında kalarak can vermiştir.*

Şimdi mahkemelerde yargılanmakta olan bu darbeyi yapanlar ve yaptırınlar Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarıdır. Fethullah Gülen adında bir örgüt elebaşı, sözde din adamı, elli yıldır diğer dinlerin ve İslam dininin “sevgi, barış, kardeşlik, hoşgörü, diyalog, hizmet” gibi önemli değerlerini kullanarak sosyal hayatta sözde “altın nesil” yetiştirmek sloganiyla itibar kazanmış ve devlet sisteminin içine sızmıştır. Bunun için;

- *eğitim ve yardım gönüllüsü imajıyla kimsenin farkına varamadığı bir süreçte pozitif bilimler okutan okullar ve özel üniversiteler açarak ve din sömürüsü ile iş adamlarından bağış adı altında maddî menfaat elde ederek,*
- *devlet sisteminde masumca yerleştirdikleri yandaşları aracılığıyla memur alımlarına sızıp binlerce yandaşlarını memur yaparak ve sonra da maaşlarından pay alarak,*
- *uluslararası bir örgüt kurmak için çeşitli ülkelerde okullar kurarak, medya ve lobi kuruluşlarını ele geçirerek,*
- *her şeyi örgüt liderinin talimatıyla yönetmek için bylock adı verdikleri ve sadece örgüt elemanlarının kullanabileceği GSM hattı kurarak,*
- *askerî okullara, Üniversitelere, yargıya, polise giriş sınavlarında hile yaparak, eşine ve benzerine az rastlanacak bir sızma yöntemiyle örgütüne öğretmen, akademisyen, subay, polis, yargı mensubu gibi devlet gücünü elinde tutan ve şimdi darbeci oldukları anlaşılan “imam” adını verdikleri kişiler ve “cemaat” militanları yetiştirmiştir.*

### **DEMOKRASİLER HEP YAŞAMALIDIR!**

**Saygıdeğer Rektörüm,**

Bugün bizim demokrasimize yöneltilen benzeri olmayan bu tehdit, başka bir demokrasiye, sözgelimi sizin de ülkenize yöneltilmesin istiyoruz. Bu mektubumuzu da bu amaçla, örgütün asıl yüzünün fotoğrafı size ulaşsın diye yazıyoruz.

Darbe kalkışmasının üzerinden bir sene geçti. Örgütün yurt dışındaki üyeleri algı yönetimi yaparak ve gerçekleri çarpıtarak ülkemiz aleyhine propagandalarını sürdürmektedir.

Beklentimiz ve ümidimiz, paydaşlarımız olan siz saygıdeğer bilim insanlarının bu örgütün yalanlarına, aldatmacalarına eleştirel bakabilmenizi sağlayabilmektir. Türkiye Cumhuriyetinin yönetiminde demokratik seçimle gelmiş bir hükümetimiz vardır ve meşru anayasal düzen egemendir.

Üniversitemiz sizlerle işbirliğini sürdürmek ve güçlendirmek için çalışacaktır. Saygılarımla...

Prof.Dr.Nigar Demircan Çakar  
Düzce Üniversitesi Rektörü